

”MALLORCA ÄR VÅRT ANDRA HEM”

På Mallorca har Mats och Jannie Bodestedt funnit sin spanska favoritby. De äger ett hus i en liten by där lugnet härskar. Hit kommer de så ofta de kan för att njuta av god mat, stillhet och av öns kanske bästa utsikt.

AV PIA MATSSON FOTO HELENE TORESDOTTER



PÅ MALLORCA lever Jannie och Mats och sonen Viggo lika mycket ute som inne. Familjen har låtit bygga till trädgårdens utekök med vatten och vask, vilket gör det mer praktiskt. De söta draperierna under bänken är uppsydda i Sverige. Den marockanska lyktan hittade Jannie i den lilla bergsbyn Valldemossa.



”NÄR VI ÅKER HIT RESER VI ALDRIG BORT, VI RESER HEM”

GRANÄPPELTRÄDET fanns sedan länge i trädgården, men den fina platsättningen med natursten är Jannies och Mats bidrag – tidigare var här endast hårdtrampad jord. Numera växer här allt från rosmarin och salvia till buxbom och agapanthus. I den hängande vaggan brukade Viggo sova middag när han var mindre.



FAMILJENS GIVNA LUNCHPLATS är uppe på trädgårdens avsats som har möblerats med matbord från Mallorca och teakstolar från Sverige.



MALLORCAHUSET ligger nästan högst upp i Fornalutx vid en lugn återvändsgränd.

MALLORCA ÄR VÅRT ANDRA HEM

DET ÄR BARA ATT GLÖMMA bilen när man kommer till byn Fornalutx på Mallorcas västkust. I alla fall om man ska hälsa på hos Jannie, Mats och Viggo.

– Parkera strax före torget, råder Mats, när vi ringer och säger att vi snart är framme. Sista biten upp är bara trappor.

Fornalutx är en bedårande by i miniformat, bara 700 människor bor här. Ett sött torg, smala, vindlande gränder och gamla stenhus. Vid flera tillfällen har den blivit utsedd till Spaniens vackraste by. Vi har tur och hittar en ledig parkeringsplats. Därefter är det bara att gå till fots. Förbi det lugna torget där några turister och bofasta sitter på kaféet och så upp för trapporna som tar oss förbi husen med sina gröna fönsterluckor. Överallt står krukor utanför husväggarna. Där växer liljor, pelargoner, agapanthus, nerium, monsteror, kaktusar och änglatrumpeter. Vi passerar också fikonträd, bougainvillean, jasmin, oliver och murar klädda med murgröna.

Det känns rejält i benen och andhämtningen är inte helt lugn →

Mats och Janni Bodestedt

ÅLDER: Mats, 54 år, och Janni, 46 år.

YRKEN: Båda egna företagare inom medier.

FAMILJ: Sonen Viggo, 5 år.

BOR: I Barsebäckshamn i Skåne och Fornalutx på Mallorca.

JUST NU: Har börjat hyra ut huset på Mallorca när de inte är där. Det känns bra att andra kan vara där och njuta av hus och trädgård i stället för att det bara står tomt. www.fornalutx.se



HÄNGMATTAN är egentligen Viggos favoritplats, men Jannie har heller inget emot att ligga och läsa tidningen där en varm dag.

VAD GÖR ETT GOLV SJÄLFULLT?

FURU LUTAD OCH VITOLJAD

I mer än 40 år har vi levererat själfulla och noggrant utvalda golv världen över. Varje tilja som skapas i vårt smäländska familjeföretag i Mörkaskog har en egen personlighet. Varje tilja berättar sin egen historia som vi för vidare till dig.

Att de breda tiljorna blivit vårt signum är ingen slump, vi vill att naturens former ska stå i centrum. Naturen är världens bästa formgivare. Vi behöver bara titta ut från våra fönster här i Mörkaskog för att få det bekräftat. Här blir vi inspirerade. Här finner vi själen i våra golv. När du lägger ett Rappgo-golv kommer du att göra detsamma.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss så skickar vi en broschyr!
Rappgo AB, 360 42 Braås. Telefon 0474-553 00. Telefax 0474-553 10. info@rappgo.se



www.rappgo.se

MALLORCA ÄR VÅRT ANDRA HEM

”VI FASCINERAS AV TYSTNADEN OCH DE VACKRA OMGIVNINGARNA”

när vi slutligen når Jannies och Mats hus, El Coronel som ligger nästan högst upp i byn.

– Det är 237 trappsteg från torget och hit, upplyser Mats leende där han står i trädgårdens utekök och hackar grönsaker till lunchens gaspacho. Det har blivit rätt många avverkade trappsteg genom åren, som ni förstår.

Jodå, vi förstår vad han menar och inser att husets läge måste vara värt varenda steg, även de dagar man har varit nere på torget och handlat, glömt hälften och väl hemma måste vända tillbaka. Utsikten från El Coronel mot de omgivande bergen där pinjetråd, oliver och apelsinlundar växer i dalen är storslagen. Dramatisk och samtidigt grön och lummig. Här borde man kunna stå en hel dag och bara titta och känna sig nöjd med dagen när solen går ner.

– Så är det nästan, säger Jannie. När mandelträden blommar i februari–mars fylls luften av en speciell doft. Och när det är dags för apelsinträden doftar hela dalen av apelsinblommor.

Till Mallorca kom Mats för första gången i början 1970-talet. Till stranden, hotellet, Palmas grisfester och alla diskotek. En riktig pågare utan någon större ambition att lära känna öns själ, beskriver han det själv. Bara ha kul med polarna utan föräldrars vakande ögon.

Jannies minnen av hennes första vistelse på Mallorca 1977 ser ungefär likadana ut: Magaluf, mycket disco, stranden och en busstur till Palma. Mer behövdes inte för en lyckad semester.

– Nästa gång jag kom till Mallorca var 1990 tillsammans med Jannie, säger Mats. Vi seglade hit med goda vänner. När man när-

mar sig ön ser man hur vacker den är med alla sina vikar som man aldrig når landvägen. Det var som att upptäcka en helt ny ö.

Vistelsen gav mersmak. Efter ännu en seglats till ön några år senare och upptäckten av Fornalutx, där Jannie och Mats lånade ett hus av goda vänner, blev de känslomässigt fast. Fascinerade av tystnaden och de vackra omgivningarna och av byns gästvänliga människor som de tidigt lärde känna. Under några år fortsatte de att hyra samma hus, ibland ett par gånger per år. Visst körde Jannie och Mats runt och tittade på andra byar, men förälskelsen till Fornalutx höll i sig. Här var det bäst och här drömde de om att skaffa ett eget hus.

– I slutet av 1990-talet köpte vi vårt första hus av Tía María i byn, säger Jannie. Större än det vi har nu och med ett mer centralt läge, men tyvärr utan trädgård. Under några år renoverade vi huset var-samt och bodde här under långa perioder. Men vi längtade mer och mer efter en egen trädgård och större avskildhet. När möjligheten att köpa El Coronel uppenbarade sig kunde vi inte motstå huset, det var precis det läget vi ville ha, i en egen liten gränd, högt upp i byn.

El Coronel är ett svalt hus. Lätt och luftigt och i fyra etage: badrum allra längst ner, kök i entréplanet, vardagsrum några trappsteg upp och överst en liten hall och två sovrum. När huset blev Mats och Jannies hade de förra ägarna redan påbörjat renoveringen av tak och golv och gett det en ren karaktär invändigt med mycket terrakotta och vitt. De behövde alltså inte börja från början, som med det första huset, utan kunde göra sina egna tilllägg för att höja mysfaktorn. Bygga öppen spis, mura upp en →



YTTERDÖRRENS OVANDEL i glas släpper in dagsljuset i köket. Kvällstid stänger man dock igen med de invändiga luckorna. Bonaden på väggen inhandlades på en mallorcansk antikmarknad.



DEN UPPMURADE, väggfasta soffan är både praktisk och passar in i husets övriga stil. Trappträcket bakom har en smed i Söller tillverkat.

”VI KUNDE INTE MOTSTÅ HUSET, DET VAR PRECIS VAD VI VILLE HA”

väggfast soffa i vardagsrummet och några vägghyllor i köket. En vägg togs ner för att skapa mer rymd och så målades huset om invändigt.

– Trädgården såg hemsk ut, men jag föll ändå för den, mycket tack vare de uppvuxna träden, säger Jannie. Bara vi kunde få undan all bråte som låg där förstod jag att den skulle kunna bli fin.

Allt bråte bort alltså, ny stenläggning och nya rabatter måste anläggas. När de hade bestämt sig för hur de skulle få ordning på kaoset gick det ganska snabbt. Och blev väldigt bra. Nu är det en skön plats där det gamla olivträdet och granatäppelträdet har fått sällskap av rosmarin, salvia, buxbom, agapanthus, agave och andra gröna vänner som gillar sol och värme. Jannie, Mats och Viggo lever lika mycket ute som inne i huset. De grillar, äter lunch, vilar och umgås här varenda dag när de är här. Det enda som saknas för att det ska bli perfekt är en pool, konstaterar Mats med en menande blick på Viggo, familjens vattendjur.

– Vi åker gärna med Viggo till stranden i Port de Sóller där vi brukar bada, men en pool i trädgården hade onekligen gjort vardagen mer bekväm. Det får bli nästa projekt.

Vardagen i Fornalutx går sin egen lunk. Innan Viggo föddes bodde paret i Skåne, vilket innebar en annan vardag än på Mallorca. Nu har Viggo utjämnat de stora skillnaderna mellan de olika livet, och vissa rutiner har automatiskt infunnit sig. Som att handla på den närbelägna marknaden, laga mat, åka till Palma

och shoppa eller ta en vända till Ikea och äta korv. Det är mötesplatsen med stort M för alla svenskar på ön, förklarar Jannie.

– Sedan dricker vi kaffe på torget, läser en bok på kaféet och sätter oss med andra kafégäster och ser på fotbollsmatcher på TV, säger Mats. Det är jag och byborna som brukar sitta där. Vi känner oss hemma i Fornalutx, vi är en del av byn. När vi åker hit reser vi aldrig bort. Vi reser hem. Det är en härlig känsla.

För Jannie är hösten och vintern den bästa tiden att resa hit. Då mörkret och den råa luften lägger sig över Skåne i oktober är det fortfarande soligt på Mallorca, varmt i havet, men friskare i luften. Och inte lika många turister. Varje vinter åker familjen till den spanska ön och de flesta nyårshelger har de firat här.

– Då kan det vara underbart, säger Jannie. Strålände sol och 20 grader varmt.

– Det är en speciell stämning i byn runt juletid, säger Mats. På trettondagsafton är det stor baluns på torget med facklor, hästar, julklappsutdelning till barnen och glögg till de vuxna. Väldigt stiligt.

Kanske hade de tidigare en tanke på att flytta till Mallorca för gott, men inte längre. Både Jannies och Mats rötter har blivit för djupt rotade i den skånska myllan för att de skulle vilja bryta upp. Det är bättre att ha två ställen att välja mellan.

– Speciellt efter ett par veckor i Fornalutx med mycket träning för benen, skrattar Jannie. Då kan det kännas vilsamt för benmuskulerna att komma hem till platta Skåne. ●

HUSETS GENOMGÅENDE klinkergolv bidrar till den svalkande atmosfär som råder invändigt. På den antika vägghängaren i bjuvträ förvaras svenska ullpläddar för kyliga kvällar.



I DET STORA SOVRUMMET råder en kontinental blandning av svenskt, spanskt och indiskt som harmonierar fint. Kuddar från Indiska och Ikea, överkast från Ilva och byrå med spegel från Mallorca. Tavlån ovanför sängen är gjord av den svenske konstnären Carl Delsbo.

